

# Wie heeft je verteld dat je **naakt** bent?

Een studie over je geweten



Andrew **Wommack**

# Wie heeft je verteld dat je naakt bent?

Een studie over je geweten

door

Andrew Wommack

Tenzij anders vermeld zijn de Bijbelteksten in deze uitgave ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010-2016.

Oorspronkelijke Engelse titel: Who Told You That You Were Naked?

ISBN 978-1-912351-31-9

Andrew Wommack Ministries Inc.

P.O. Box 3333, Colorado Springs, CO 80934-3333, USA

**Wie heeft je verteld dat je naakt bent?**

ISBN 978-9-083126-71-5 (print)

ISBN 978-9-083126-72-2 (ebook)

© Andrew Wommack Ministries-Nederland

Nikkelstraat 3A, 1411 AB Naarden, Nederland

[www.andrewwommack.nl](http://www.andrewwommack.nl)

Naast de gedrukte versie, is dit boek ook verkrijgbaar als EPUB en PDF in onze webshop.

Ook in andere talen beschikbaar op [www.awme.net](http://www.awme.net)

Nederlandse vertaling door: Ariena Noordman

Eindredactie door: Unravel Publishers

Gedrukt door: Quality Dots B.V., Zeewolde

**Nederlandse editie - Eerste druk - ©2021**

Alle rechten voorbehouden onder de Internationale Wet op de Auteursrechten. De inhoud en/of buitenkant mag noch geheel, noch gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

# Wie heeft je verteld dat je naakt bent?

Een studie over je geweten



# Inhoudsopgave

Inleiding .....	vii
<i>Hoofdstuk 1</i> In het begin was er... dood .....	1
<i>Hoofdstuk 2</i> Twee paar ogen .....	11
<i>Hoofdstuk 3</i> De boom.....	21
<i>Hoofdstuk 4</i> De rol van het geweten .....	29
<i>Hoofdstuk 5</i> Gevaren van een dichtgeschroeid geweten.....	43
<i>Hoofdstuk 6</i> Het is maar een leugentje 'om bestwil' .....	53
<i>Hoofdstuk 7</i> Waarom de wet? .....	61
<i>Hoofdstuk 8</i> De wet brengt zonde tot leven.....	71
<i>Hoofdstuk 9</i> Een betere manier.....	81
<i>Hoofdstuk 10</i> Kom binnen!.....	91
<i>Hoofdstuk 11</i> Eens en voor altijd .....	99
<i>Hoofdstuk 12</i> Ga heen en zondig niet meer.....	109
<i>Hoofdstuk 13</i> God heeft geen probleem met jouw zonde .....	115

<i>Hoofdstuk 14</i>	Wees vrijmoedig .....	127
<i>Hoofdstuk 15</i>	Het is tijd om jezelf te bemoedigen! .....	139
<i>Hoofdstuk 16</i>	Stel je hart gerust .....	147
<i>Hoofdstuk 17</i>	Wie maakt het uit hoe jij je voelt? .....	157
<i>Hoofdstuk 18</i>	Het is aan jou.....	169

# Inleiding

**W**ist je dat God een goede God is en dat Hij een goed plan voor je leven heeft? In Jeremia 29:11 verzekert God ons: *“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester (...) gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.”* Hoewel dit waar is, geloof ik dat erg weinig christenen wandelen in het beste wat God voor hen heeft en het leven van zegen en overvloed leiden dat Hij ons allemaal beloofd heeft. Waarom is dat?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom iemand niet in staat is om Gods beloften te ontvangen, maar ik geloof dat ons geweten daarbij een belangrijke rol speelt. Heb je ooit stil gestaan bij je geweten? Wat is het precies? Waar komt het vandaan? Welk doel dient het en welke rol speelt het in je leven? Helpt het je of klaagt het je aan?

In *Wie heeft je verteld dat je naakt bent?* zal ik al deze vragen, en nog meer, over het geweten beantwoorden. Ik zal ook vertellen hoe het geweten een verschillende invloed heeft op christenen en niet-christenen, en welk effect het heeft op onze relatie met God. En ik zal het verband uitleggen tussen het geweten en zonde en wat God te zeggen heeft over zonde in ons leven. Want dat is waarschijnlijk niet wat je denkt!

Ik ben ervan overtuigd dat de grote meerderheid van de christenen geen



*Wie heeft je verteld dat je naakt bent?*

idee heeft hoe het geweten werkt, of van de grote invloed die het heeft op hun wandel met God. Hadden ze dat wel, dan zouden ze niet langer worstelen met de angst, schaamte, schuld en twijfel die hen bij het beste van God vandaan houden.

De Bijbel heeft veel te zeggen over het geweten:

*En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen.*

**Handelingen 24:16**

*Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben dichtgeschroeid.*

**1 Timotheüs 4:1-2**

*En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden.*

**1 Timotheüs 1:19**

*Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van.*

**Romeinen 2:15a**

Dit zijn slechts een paar van de vele verzen die ons inzicht geven in de werking van het geweten. Het is belangrijk om deze waarheden te begrijpen en te leren hoe we op dit gebied Gods Woord in ons dagelijks leven kunnen toepassen, zodat we niet langer geestelijk gehinderd of verslagen zullen worden.

## *Inleiding*

Terwijl je over je geweten leert door het onderwijs in dit boek, zul je ook leren hoe je moedig en vol vertrouwen kunt bidden, hoe je Gods beloften voor jezelf en anderen kunt ontvangen, hoe je voor eens en altijd los kunt komen van angst en twijfel, hoe je in grotere intimiteit met Jezus kunt wandelen en nog veel meer.

Ben je klaar voor het beste van God? Laten we dan beginnen!



# Hoofdstuk I

In het begin was er... dood

**N**iet zo lang geleden zat ik in een vliegtuig, op reis voor mijn bediening. Ik was in slaap gevallen en God maakt me wakker met een verrassende vraag: “Wie heeft je verteld dat je naakt bent?” Nou, dat trok zeker mijn aandacht! Ik zal je iets verderop laten zien waar God met die vraag naar toe wilde, maar laten we eerst kijken naar de Bijbelse basistekst van wat Hij met mij wilde delen.

*En de HEERE God bebood de mens: Van alle bomen in de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.*

**Genesis 2:16-17**

Het woord *sterven* in vers 17 is het Hebreeuwse woord *mûwth*. Dit woord wordt in het Oude Testament meer dan 400 keer vertaald met *sterven*. Maar hier benadrukt God het en zegt: “[u zult] *zeker sterven*”. In de Hebreeuwse tekst komt het woord voor sterven in feite twee keer voor. Er staat letterlijk: “[u zult] sterven sterven.” In *Young’s Literal Translation* wordt het zo weergegeven: “*dying thou dost die*” (stervend zult u sterven).

Toen Adam en Eva van de vrucht aten, stierven ze niet lichamelijk op dat moment. Sterker nog, Genesis 5:5 onthult dat Adam de leeftijd van 930 jaar bereikte! In plaats van direct lichamelijk te sterven, stierven ze geestelijk

## Wie heeft je verteld dat je naakt bent?

zodra ze van de vrucht aten. Hun lichamelijke dood was een resultaat van de geestelijke dood die van binnen over hen kwam.

Dit is een enorme uitspraak die ik hier doe, die de meeste mensen niet begrijpen. De meeste mensen bekijken de dingen alleen vanuit een lichamenlijk, natuurlijk standpunt, en ze kunnen er niet achterkomen waarom ze in hun leven dood ervaren. Dood is niet slechts lichamenlijk. Dingen zoals depressie, angst, ontmoediging en schaamte komen allemaal voort uit geestelijke dood. Het loon van zonde is de dood (Romeinen 6:23). Daarom is alles wat een resultaat is van zonde, een vorm van dood.

Toen Adam en Eva van de vrucht aten, was het allereerste wat er gebeurde dat ze merkten dat ze naakt waren. Toen schaamden ze zich en daarna verborgen ze zich voor God.

*Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat ze naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God temidden van de bomen in de hof.*

### Genesis 3:7-8

Angst en schaamte zijn resultaten van geestelijke dood. We gebruiken een beperkte interpretatie of definitie van sterven wanneer we over alleen het lichamenlijk verliezen van ons leven praten. Sterven is veel meer dan dat. Als we in schaamte leven, als we onzekerheden in ons leven hebben, als we angstig zijn, dan is dat een onderdeel van de dood. Het probleem is geestelijke scheiding van God, en deze dingen zijn slechts de zichtbare, tastbare resultaten daarvan.

## Dood staat gelijk aan scheiding

Het woord *sterven* in de Bijbel betekent niet letterlijk: ophouden te bestaan op de manier zoals de meesten van ons daarover denken. We denken dat als iemand sterft, het allemaal voorbij is. Maar dat is niet waar. De Bijbel leert dat lichamelijke dood de scheiding is van onze ziel en geest van ons lichaam, maar dat we blijven leven.

Dit zijn slechts twee van de vele Bijbelverzen die hierover spreken:

*En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.*

**Openbaring 20:4**

*Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.*

**Jakobus 2:26**

Als we deze verzen samenvoegen, zien we dat onze geest en ziel het lichaam bij het sterven verlaten en het lichaam uiteindelijk uiteenvalt en tot stof terugkeert. In de Bijbel betekent dood simpelweg: scheiding. Het betekent dus nooit ophouden te bestaan; niemand houdt op te bestaan. Niemands leven “eindigt” gewoon. Het leven van iemand eindigt niet als zijn of haar fysieke lichaam sterft. De persoon blijft leven; het is alleen een kwestie van *waar* die persoon zal leven.

Er zijn maar twee mogelijke uitkomsten met betrekking tot waar mensen

## *Wie heeft je verteld dat je naakt bent?*

zullen blijven leven nadat hun lichamen gescheiden worden van hun ziel en geest. Er is geen vagevuur, of een derde plek, zoals sommigen geloven.

De gelovigen zullen de aanwezigheid van God binnengaan.

*Uit het lichaam uit te wonen...[is] bij de Heere in te wonen.*

**2 Korinthe 5:8**

Degenen die God niet hebben aanvaard, zullen een leven leiden waarin ze voor eeuwig van God gescheiden zijn:

*En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.*

**Openbaring 20:15**

Dat zijn de enige twee opties, ook al is de hedendaagse cultuur zover afgedwaald van Bijbelse principes en de Bijbelse manier van denken, dat we veel mythes horen over eeuwigheid. Bijvoorbeeld: wanneer er mensen sterven die een leven van volkomen rebellie tegen God hebben geleefd en nooit iets om Hem hebben gegeven, zullen sommigen zeggen: “Nou, ze hebben tenminste rust.” Zij hebben geen rust! Hun levens zijn alleen maar erger geworden — een heel stuk erger.

Dat is simpelweg verkeerd denken. Het idee dat wanneer iemand sterft, het allemaal voorbij is, is zeker niet wat de Bijbel leert. Wanneer Genesis 2:17 zegt dat Adam en Eva “zeker [zouden] sterven” op de dag dat ze van de vrucht aten, dan betekent dit dat ze onmiddellijk van God gescheiden zouden worden.

Dat is wat dood is. Ziekte, emotionele problemen, financiële problemen, bezorgdheid, angst, schaamte en onzekerheden zijn allemaal de tastbare resul-

taten van gescheiden zijn van God. Ik weet dat dit een stevige uitspraak is. Als het waar is — en ik zal aan je laten zien dat het waar is — dan is het probleem dat we alleen bezig zijn geweest met het behandelen van de symptomen en met proberen om te gaan met de uiterlijke dingen.

Er zijn copingmechanismen en manieren om met de symptomen om te gaan, maar de wortel van het probleem is dat we een leven gescheiden van Gods liefde leiden. We ervaren pas genezing als we onze relatie met Hem opnieuw aangaan en de eenheid en liefde met Hem, die we ooit hadden, weer opbouwen. Wanneer we dat doen, zullen we bevrijd worden van alle symptomen.

## De kracht van twijfel

*De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?*

**Genesis 3:1**

Het is interessant dat Satan niet voor een dier koos dat Adam en Eva zou overheersen of intimideren. Hij koos bijvoorbeeld geen leeuw of beer, die kon dreigen hen te vermoorden. In plaats daarvan koos hij een subtiel dier. Hij moest dat doen, omdat hij geen echte macht had om hen te dwingen iets te doen. Zijn enige wapen was (en is) bedrog en hij moest hen zover krijgen dat ze aan Gods Woord zouden gaan twijfelen.

Hij begon met Eva te vragen: “Is het echt zo dat God gezegd heeft...?” Satan had geen macht over hen; hij moest hen ertoe brengen om te beginnen met ongehoorzaam zijn en hij deed dat door het Woord van God te ondermijnen. Als we nooit aan Gods Woord zouden twijfelen, zouden we nooit zonde begaan. Al onze problemen worden veroorzaakt doordat we, op enig moment,



## *Wie heeft je verteld dat je naakt bent?*

de leugen van de vijand geloven. Als we geloof hechten aan een leugen, geven we Satan meer macht in ons leven.

Als onze waarden uitsluitend gebaseerd zijn op het Woord van God, zullen we er nooit van afwijken. Satan zou niet in staat zijn om ons te raken. 1 Petrus 5:8 waarschuwt:

*Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.*

Dit vers bewijst dat Satan niet iedereen kan verslinden. Als het aan hem lag, zou hij ons allemaal ombrengen — lichamelijk, geestelijk, financieel, en in elk ander opzicht — maar dat kan hij niet. Het is niet aan hem. Satan kan ons niets aandoen zonder onze toestemming en medewerking. Hij moet onze medewerking hebben, ook al weten we misschien niet dat we met hem meewerken.

Er was een tijd dat ik bang was voor wat mensen ervan zouden vinden dat ik zoveel voorspoed had. Ik besepte niet dat ik hiermee een probleem had, en dus onbewust meewerkte met de duivel. Ik was niet vrij om openlijk te spreken over alles wat God me had laten zien, vanwege mijn angst voor wat mensen zouden kunnen zeggen.

Het is misschien van onze kant niet zondig of kwaadaardig, maar toch, als Satan bezig is ons leven te verwoesten, dan moet hij onze medewerking gehad hebben om dat te doen. Niet veel mensen horen dit graag, omdat ze liever gewoon anderen de schuld zouden geven van hun problemen. Maar net als bij Adam en Eva, op enig punt, moet Satan mensen zover krijgen dat ze aan God gaan twijfelen en zich tegen Hem keren. Hij kan mensen niet dwingen om iets te doen.

(Ik heb een complete serie met de titel *Christian Philosophy* die dieper op dit onderwerp ingaat. Daarin geef ik ongeveer zes uur onderwijs over wat ik hier slechts in het kort bespreek. Hier valt nog heel veel meer over te zeggen, dus ik moedig je aan om dit onderwijs te volgen voor een meer diepgaande studie over deze kwestie.)

## De schuldvraag

Het komt erop neer dat we ermee moeten ophouden om God, of het lot, of andere mensen de schuld te geven voor onze daden. Sommige mensen denken dat het alle anderen zijn, dat het de manier is waarop ze behandeld worden, of dat het “de vrouw [is] die U gaf om bij mij te zijn!” Dat is precies wat Adam deed. Hij gaf Eva de schuld, en toen probeerde hij zelfs om God de schuld te geven, door te zeggen: “God, U bent Degene die haar aan mij gegeven hebt!” Hij weigerde om verantwoordelijkheid te nemen.

*Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb ervan gegeten.*

**Genesis 3:12**

De eerste stap naar vrij worden, is ophouden met alle anderen de schuld te geven voor wat er in je leven aan de hand is en om je verantwoordelijkheid te nemen. Het is eigenlijk een zegen om te ontdekken dat jij degene bent aan wie het ligt, want als jij het probleem bent, dan kun jij jezelf helpen. Sterker nog, jij bent de enige die jezelf kunt helpen. Als ik jouw probleem ben, kun jij jezelf niet helpen en herstellen.

Dit is een van de grote dilemma's in onze samenleving vandaag. Mensen zeggen: “Het is mijn huidskleur, en als iedereen me beter zou behandelen...” of: “Het komt doordat ik te weinig geld heb, als de regering me gewoon wat

## *Wie heeft je verteld dat je naakt bent?*

meer geld zou geven...” We proberen alles zodat anderen ons op een bepaalde manier zullen behandelen.

We leggen het probleem bij alles en iedereen buiten ons, terwijl de waarheid is dat wij het probleem zijn.

Satan kan ons niets aandoen zonder onze instemming en medewerking. Als ons leven een puinhoop is, dan komt dat niet door wat iemand anders heeft gedaan. Andere mensen kunnen door de duivel gebruikt zijn om ons pijn te doen, maar we hebben nog steeds een keuze om beter of bitter te worden. Zodra we zeggen: “Je begrijpt het niet. Ik werd misbruikt. Dit is me overkomen en ik had geen keuze”, dan doen we het Woord van God geweld aan. 1 Korinthe 10:13 zegt:

*Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die kunnen doorstaan.*

Dit vers zegt duidelijk dat we voor het goede in plaats van voor het slechte kunnen kiezen. Als dat niet zo was, zouden mensen die dezelfde traumatische ervaringen hebben meegemaakt in hun leven, precies dezelfde resultaten ervaren vanwege dat trauma. Toch kunnen we aantonen dat dat niet zo is. Er kunnen tweelingen met precies dezelfde genen zijn die in hetzelfde huis en in dezelfde omgeving zijn opgevoed, maar de één gaat de ene kant op en de ander de andere. De één raakt verslaafd aan alcohol, omdat de ouders alcoholverslaafd waren, terwijl de ander een geheelonthouder wordt en de tegenovergestelde kant op gaat.

Het is verkeerd om je omgeving de schuld te geven en om alle anderen de schuld te geven voor hoe je bent. Anderen kunnen een factor zijn, maar je

*In het begin was er... dood*

hebt nog steeds een keuze in de manier waarop je reageert. Je bent naar het beeld van God geschapen (Genesis 1:27) en het is aan jou om beter of bitter te worden.